

Πλούσιο πρόγραμμα με μουσική και ταινίες

Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελ.: 35 Ημερομηνία έκδοσης: 28-12-2022
Αρθρογράφος: Επιφάνεια 378.02 cm² Κυκλοφορία: 8215
Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



PEBEGION ME TNH EPT3

Πλούσιο πρόγραμμα με μουσική και ταινίες

ΜΕ ΕΝΑ πρόγραμμα πλούσιο σε τραγούδια, μουσική και ταινίες για όλη την οικογένεια γιορτάζει η ΕΡΤ3 την παραμονή και ανήμερα την Πρωτοχρονιά, ενώ στην αλλαγή χρόνου θα παρουσιάσει σε πρώτη προβολή τη μοναδική συναυλία «Διονύσιος Σαββόπουλος... γεννήθηκε στη Σαλονίκη».

Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου στις 13.30 η ΕΡΤ3 θα μεταδώσει την εκπομπή «Κάθε τόπος και τραγούδι». Οι τηλεθεατές θα δουν μια διαφορετική Πρωτοχρονιά στον μοναχικό και μοναδικό Ακρίτα της Φλώρινας, Σης 21.45 θα μεταδοθεί η ταινία «Μουλέν Ρουζ» σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Η ταινία, σε σκηνοθεσία Τζον Χιούστον, έχει κερδίσει Όσκαρ Κοστουμιών και Καλλιτεχνικού Διευθυντή, καθώς και Αργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Με κιθάρα και τύμπανα μας περιμένει στις 24.00 ο Διονύσιος Σαββόπουλος για να μας πει «Γεννήθηκε στη Σαλονίκη». Στην ΕΡΤ3 θα προβληθεί σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση η μαγνητοσκοπημένη συναυλία παραγωγής ΕΡΤ3 που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης.

Ανήμερα την Πρωτοχρονιά θα ακούσουμε στις 08.30 την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν στο Βερολίνο. Ο πολυβραβευμένος Αργεντινοϊσραηλινός μαέστρος Ντάνιελ Μπάρνμπουμ διευθύνει την 9η Συμφωνία σε μια ανοικτή για το κοινό συναυλία στην πλατεία Μπέμπελ του Βερολίνου. Η συναυλία δόθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, στο πλαίσιο του εορτασμού της επαναλειτουργίας του κηρίου της Κρατικής Όπερας Κάτω από τις Φιλίνες.

Τη σκυτάλη παίρνει στις 11.00 το «Αλάτι της γης», κάνονιας «Πρωτοχρονιά στις Λωζάντρας». Το «Αλάτι της γης» είναι αφιερωμένο σε κάλαντα, ερταστικά τραγούδια και χορούς που θα μας ταξιδέψουν στην παλιά Σύμρνη και την Κωνσταντινούπολη. «Πρωτοχρονιά στις Λωζάντρας» με μια μεγάλη παρέα από 80 τραγουδιστές, μουσικούς και χορευτές, πολιτικές λικουδιές στα τραπέζια και πολλές ευχές για «καλοσύνη, γεροσύνη και καλά μπερκετά!» Παίζουν και τραγουδούν οι νέοι της Χορωδίας και της Ορχήστρας της Σχολής Ελληνικής Μουσικής Παράδοσης του Ωδείου Αθηνών μαζί με τους δασκάλους τους.

Στις 13.30 μια μαγική «Κυριακή στο χωριό» περιμένει το τηλεοπτικό κοινό. Η εκπομπή γιορτάζει στους πρόποδες του Χολομώντα, στην παραδοσιακή Αρναία Χαλκιδικής. Μέσα σε ένα γραφικό σκηνικό που έχει κριθεί δις ατηρητέο, η χορωδία της Αρναίας τραγουδά τοπικά και βυζαντινά κάλαντα, ενώ τα παιδιά του χωριού βγαίνουν το απόγευμα στα σοκάκια κρατώντας φαναράκια για να τα πούνε όπως τον παλιό, καλό καιρό. Ο παρουσιαστής Κωστής Ζαφειράκης θα μάθει από δύο ντόπιες πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό χριστόψωμο ή χριστόπιτα που προορίζεται για τον νεογέννητο Χριστό, αλλά και την ιστορία της εκκλησίας του Αγίου Στεφάνου που λειτουργεί ως ναός και ως εκθετήριο αρχαιολογικών ευρημάτων.

Ακολουθεί στις 15.00 η ντοκιμαντέρ «Ποιος είναι ο Αι-Βασίλης των Χριστουγέννων». Όλοι έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα του φιλικού Αγίου Βασίλη με τα άσπρα γένια του, την παχουλή κοιλιά, το κόκκινο παλτό με τη λευκή γούνα, που γλιστράει στα τζάκια για να βάλει δώρα κάτω από το δέντρο. Από πού ήρθε αυτή η εντελώς γκροτέσκα ιστορία και τι συμβολισμό κουβαλά; Πώς αυτός ο συγκεκριμένος χαρακτήρας έγινε μια σπουδαία μορφή της καταναλωτικής μας κοινωνίας και κατάφερε να θεωρηθεί ο σπουδαιότερος ήρωας των Χριστουγέννων;

Την τιμητική της έχει στις 19.00 η Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της ΚΟΘ, σε απευθείας μετάδοση από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η ΚΟΘ υποδέχεται το 2023 με δύο αριστουργήματα του 20ού αιώνα: το μυθικό έργο του Καρλ Όφφ «Carmine Burana» και το ιδιοφυές «La Valse» του Ραβέλ.